

KF NIEUWS



Kleurrijke inspiratie

door Gaby van Binsbergen

Compassie

Waar begint het? Waar houdt het op?

Wat is compassie en wat medelijden?

Wanneer schrijnt het, wanneer is het een soort schuldgevoel?

Wanneer voel ik mij in "spagaat", wanneer treed ik handelend op? Ben ik mijn broeders hoeder?

Wanneer leef ik mij daadwerkelijk in, wanneer constateer ik slechts?

Is compassie iets wat jij alleen wel/niet voelt, kun je er samen over spreken? Zelfcompassie?

Heeft het zin hier theorieën over te bestuderen?

Wij van Kleurrijk Fryslân zijn in een studiegroep op zoek naar de antwoorden op deze vragen.

Wij zijn benieuwd naar die van jou.

Je bent van harte welkom.



Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân

Bonifatiusplein 21b, 8911 JT Leeuwarden

Tel: 058-2998905

www.kleurrijkfryslan.nl

info@kleurrijkfryslan.nl

giro 32.08.706, KvK nr.: 01093819

In dit nummer

Kleurrijke inspiratie	pagina 1
Van de redactie	pagina 1
Column van Jan Bosman	pagina 1
Agenda	pagina 1
Kleurrijk Fryslân volgen?	Pagina 1
Vervolg column van Jan Bosman	Pagina 2
Kennismaken met Matendo Makoti	Pagina 2
Vrouwenweek groot succes	Pagina 2
Vervolg vrouwenweek groot succes	Pagina 3
Compassie als waarde in alle religies	Pagina 3
Kleurrijk Vieren in Heerenveen	Pagina 3
Interreligieuze wandeling langs gebedshuizen	Pagina 3
Vervolg Interreligieuze wandeling langs gebedshuizen	Pagina 4
Suikerfeest: vasten in 3 religies	Pagina 4
Werkplaats Kleurrijk Fryslân	Pagina 4
Vervolg werkplaats Kleurrijk Fryslân	Pagina 5
Fryslân in dialoog op 5 plaatsen	Pagina 5
Fryslân in dialoog, wat is dat?	Pagina 5
Parochiedag Leeuwarden	Pagina 6
Nieuw in de Boekhandel	Pagina 6
Nieuws uit Kleurrijk Fryslân	Pagina 7
Een vraag aan u	Pagina 7
Redactie	Pagina 7

Van de redactie

door Gaby van Binsbergen

De zomer met zijn heerlijke vrije dagen is weer (bijna) voorbij en we kunnen ons opmaken om in het komende seizoen met daadkracht aan de slag te gaan.

Om u hierbij tot inspiratie te kunnen zijn sturen wij u onze nieuwsbrief "nieuwe stijl".

Wij zijn blij u de activiteiten van Kleurrijk Fryslân van het komende seizoen te kunnen meedelen.

Wij kunnen uw hulp en steun goed gebruiken!

Verder wensen wij u een warm en saamhorig Kleurrijk Fryslân seizoen toe.

Column van Jan Bosman

Multiculturele Hoofdstad

2018: hoop voor een

Kleurrijke Provincie!

Het is gelukt! Een gelukwens

aan allen die zich hebben

ingezet in de race voor de

Culturele Hoofdstad 2018.



Foto: Afania

Zo'n jaar en de aanloop er naartoe zal ook voor kleurrijk Fryslân een extra impuls betekenen. En r is al zoveel. Als je goed om je heen kijkt zie je hoe rijk aan cultuur Fryslân is. Met fotografie, film, dans, theater, zang, muziek, taal, beeldende kunst en nog veel meer. En op alle niveaus. In alle dorpen en wijken zijn cultuurliefhebbers actief. Amateurs, echte liefhebbers dus. Mensen die met liefde iets willen toevoegen aan...

Agenda

Kleurrijk Vieren in Sneek, thema 'Act for Peace'

21 september 2013 van 18.30 – 21.30 uur

Sint Martinuskerk Singel 62 Sneek

Informatie: [Kleurrijk Fryslân](#)

Trefpunt De Vreemdeling Ontmoeten

Parochie Leeuwarden

26 september 2013 om 13.00 uur

Bonifatiusplein 21 Leeuwarden

Week van de Dialoog

[Leeuwarden in Dialoog](#)

[Drachten in Dialoog](#)

[Heerenveen in Dialoog](#)

[Sneek in Dialoog](#)

[Achtkarspelen in Dialoog](#)

Kleurrijk Fryslân volgen?

Website: [Kleurrijk Fryslân](#)

Facebook: [Facebook pagina Kleurrijk Fryslân](#)

Twitter: [@KleurrijkFrysla](#)

Vervolg Column van Jan Bosman

het bestaande. Mensen die kleur geven aan de samenleving en haar een spiegel voorhouden. Sinds de jaren vijftig zijn ook andere culturen aan de Friese cultuur toegevoegd. Dat was soms wel even wennen. Cultuur kan daarbij een handje hepen. Soms ontstaat er een mooi mix. 'Fusion' zou de jazzmusicus zeggen. Een nieuwe kleur, ontstaan uit de mengeling van verschillende invloeden. Zo is het altijd geweest. Een samenleving is gelukkig geen statisch voorwerp, maar een samenspel van bewegingen van mensen en hun omgeving. Mensen voegen iets toe aan toe. Alleen, maar meestal samen. De een wat meer dan de ander. Dat is geven en nemen.

Soms ook kun je genieten van 'eenheid in verscheidenheid'. Culturen en stromingen die vrede naast elkaar bestaan. Kleuren in een transparante omarming naast elkaar. Als een mooie regenboog. Zo houden we de Friese Mienskip bijeen. Want dat is de schat aan het einde van de regenboog. Een Kleurrijk Fryslân. En daarvan de hoofdstad zijn. Wat een feest! Doe u mee?

Kennismaken met Matendo Makoti

Door Addie Reidsma



In de vorige aflevering van de Nieuwsbrief hebben wij een gesprek gehad met onze oudste vrijwilliger, Piet Heemskerk. Nu zullen we een gesprek hebben met Matendo Makoti, onze jongste vrijwilliger.

Matendo is geboren in Kongo. Door de moeilijke situatie daar is hij gevlucht naar Kenia en kwam terecht in een vluchtelingenkamp. Door hulp van de Verenigde Naties is hij in september 2011 hier in Nederland gekomen. Hij woont met vrouw en twee kinderen in Friesland.

Hoe voel je, je in Friesland?

Het is hier veilig, ik heb een huis, een uitkering en ik mag studeren. De mensen zijn over het algemeen vriendelijk tegen ons. We hebben vrienden kunnen maken en daar zijn wij heel blij mee. Aan de andere kant is hier veel bureaucratie. Je kunt niet zomaar zelf iets beginnen. Er zijn veel kanalen waar we langs en doorheen moeten vóór er iets gedaan kan worden. Dat frustrert ons wel.

Met welke mensen ga je het liefste om?

Ik houd van alle mensen. We hebben nu in Leeuwarden een kerkgenootschapje gesticht waar verschillende mensen uit Afrika en Nederland komen. We spreken Swahili, maar het wordt vertaald in het Nederlands. Voorheen gingen we naar de kerk in de plaats waar wij wonen. In Nederland zijn de diverse geloven verschillend en bovendien is er het taalprobleem. Nu is

er een plek voor gelovigen waar gesproken wordt in de taal waarin ze zich thuis voelen. Iedereen is welkom. Wij willen actief omgaan met wat God ons heeft gevraagd en nemen de woorden die in de Bijbel staan voor waar aan.

Heb je hoop op betaald werk?

Dit is moeilijk voor ons die in Friesland gekomen zijn maar ik hoop dat God mijn leven goed heeft gepland, ik ben niet bang ondanks de moeilijkheden. Ik ben nu 33 jaar en heb in mijn land gestudeerd. Dat is niet genoeg in Nederland. Ik heb mijn taalexamen gedaan en daarna wil ik een studie doen: iets met rechten en economie. In ieder geval wil ik daarmee graag mensen helpen.

Zie je hier dezelfde normen en waarden als in jouw eigen land?

Nee. Vooral in het huwelijk is er veel verschil. In ons huwelijk heeft de man zijn rol en de vrouw haar rol. Iedereen weet zijn/haar grenzen en respecteert elkaar. Dat is bij ons gelijkheid. Wij zijn beiden verantwoordelijk voor onze rol en kunnen elkaar daar ook op aanspreken. In Nederland zie ik vooral kinderen de dupe worden want scheiden gebeurt vaak en niemand zorgt voor hen. In Afrika trouw je ook met de familie. Wij nemen ruim de tijd om elkaar te leren kennen en wonen in die tijd niet samen. Scheiden van elkaar gebeurt nauwelijks. De familie bemoeit zich ook met de problemen in het huwelijk en probeert te helpen zodat men niet uit elkaar gaat.

Hoe zie je jouw toekomst?

Hoe moeilijk het ook is, ik wil in Friesland blijven en hier werken. Waarom zouden wij, allochtonen, niet iets positiefs in Nederland kunnen brengen? Ik heb rondgevraagd bij mensen die evenals ik, vluchteling zijn geweest en die in Nederland verblijven; hoe zij de toekomst zien. Wij zien het somber in. Hebben de mensen hier in Friesland wel vertrouwen in onze kwaliteiten? Is er toch niet iets van discriminatie gaande? Door betaald werk krijgen wij eigenwaarde. We hebben dat nodig om ons een gerespecteerd mens te voelen. Nederland is ons thuis maar men behandelt ons als vluchtelingen. Wij zijn uitgenodigde vluchtelingen. Dus onze toekomst is hier in Nederland. Wie helpt ons die kans te benutten?

Vrouwenweek groot succes

door Melda Wibawa



Aan tafel!

'Tafelrituelen in diverse culturen'

Maandag 11 maart 2013. De

internationale vrouwenweek 2013 draait in heel Fryslân volop. Ook In

de Speelkoepel in de Leeuwarder wijk Bilgaard. Daar komt een aantal vrouwen bijeen om mee te doen aan de workshop 'tafelrituelen in diverse culturen'. Het

Vervolg vrouwenweek groot succes

Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân en Welzijn Centraal organiseerden deze workshop. Aan tafel wordt gesproken over tafelrituelen in diverse culturen. Hoe worden deze gewoonten meegenomen en doorgegeven van de ene generatie naar de andere? Moeders hebben daarin een belangrijke taak. Maar ook de voorschriften uit de religie en de gewoonten van het land van herkomst spelen daarbij een grote rol. Vrouwen van verschillende nationaliteiten en culturen nemen deel aan de workshop. Het gesprek wordt interessant als de vrouwen bespreken hoe zij de gewoonten kunnen aanpassen aan de Nederlandse situatie. Zij bespreken hun rol in de familie en leren de eetgewoonten van vrouwen van andere culturen kennen. Zo wordt zoetigheid in Arabische landen geserveerd om visite te verwelkomen; rijst wordt in Suriname als goud beschouwd en Oranjekoek is ontstaan als bruiloftskoek.

De smakelijke workshop is gezellig en leerzaam en heeft de vrouwen geholpen weer een beetje meer van diverse culturen leren te kennen tijdens Friese vrouwen week 2013. Het smaakt naar meer!



Compassie als waarde in alle religies

door Angela Twickler

Op 13 maart hield professor Christiane Berkvens-Stevelinck een lezing over "Compassie als waarde in alle religies". Zij is emeritus hoogleraar Europese cultuur aan de Radbouduniversiteit en remonstrants predikante. Ze heeft een praktijk in interbeschouwelijke rituele begeleiding. Zie [Moeder Overste](#).

Het "Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân" heeft deze lezing samen met de oecumenische werkgroep Vrouw en Geloof van de Titus Brandsma parochie georganiseerd in het kader van Internationale Vrouwendag. De zaal in het Titus Brandsma Huis was vol met ruim tachtig mensen.

Aan het begin luiden de klokken van de Bonifatiuskerk zo nadrukkelijk, dat duidelijk werd dat er een nieuwe paus was gekozen. Paus Franciscus uit Argentinië. Daar werd even met vreugde kennis van genomen. Christiane Berkvens boeide haar gehoor door haar interessante lezing, gebaseerd op haar boek "Catechismus van de compassie", dat ze samen met Ad Alblas heeft geschreven. Zij nam ons mee in haar beeldende presentatie van diverse religies en levensbeschouwingen, die als grondregel hebben: "En gelijk gij wilt dat u de mensen doen, doet dat evenzo". Compassie als drijfveer om je onvermoeibaar in te zetten voor het verzachten van het leed van anderen, om die ander met respect voor het voetlicht te plaatsen

en zo recht te doen aan de waardigheid van ieder mens. Een deelnemer verwoordde het zo: "We keken twee uur lang over de muren van onze eigen overtuiging heen om ruimte te maken voor de visie van de ander". Na de lezing deelden Kleurrijk Fryslân en de werkgroep Vrouw en geloof een boekenlegger uit waarop de tekst "Groeien in Compassie" en de Gulden regel, zoals deze door iedere religie of levensbeschouwing op eigen wijze wordt geformuleerd.

Kleurrijk Vieren in Heerenveen

door Henk Slavenburg

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân organiseerde in het kader van de internationale dag tegen racisme en discriminatie op 21 maart jl. in het gebouw van Het Apostolisch Genootschap Heerenveen een samenkomst met als thema 'Ontmoeten: Mens zijn is medemens zijn'. Het programma omvatte ondermeer overdenkingen bij het thema vanuit het Christendom, Soefisme, Boeddhisme, Islam, Jodendom, Humanisme en Hindoeïsme; een ludieke wijze van uitwisseling van gedachten tussen de bezoekers over het thema en het ontvangen van licht naar Hindoeïstans ritueel. Dit alles muzikaal omlijst door vioolspel en (samen)zang.

De avond werd op informele wijze afgesloten met hapjes die door Vluchtelingenwerk Heerenveen waren gemaakt en een drankje. De ruim 60 mensen die aan deze bijeenkomst deelnamen, hebben een bijzondere avond beleefd.



Interreligieuze wandeling langs gebedshuizen in Leeuwarden

door Baukje Groenevelt



Leerlingen van groep 7 en 8 van de openbare basisschool in Veenwouden en Zwaagwesteinde brachten op 19 juni 2013 een bezoek aan de Synagoge, de Marokkaanse Moskee en de RK Kerk Sint Bonifatius in Leeuwarden.

Het bezoek aan de gebedshuizen was de afsluiting van een jaar levensbeschouwelijke vorming waarin o.a. aandacht werd besteed aan Jodendom, Islam, Hindoeïsme. Het is de tweede keer dat de leerlingen van deze scholen deze wandeling maken. De scholen vinden het belangrijk dat leerlingen zelf de gebedsruimtes....

Vervolg Interreligieuze wandeling langs gebedshuizen in Leeuwarden



van de diverse religies zien en vertegenwoordigers daarvan ontmoeten, zo vertelde de lerares. Deze activiteit is daarom opgenomen in het programma van de

levensbeschouwelijke vorming. En zo stonden op 19 juni jl. 38 leerlingen met enkele leerkrachten, ouders en begeleiders 's morgens om 9 uur op het Bonifatiusplein. Verdeeld in drie groepen, gingen de kinderen via een roulatiesysteem, op bezoek in de Marokkaanse Moskee, de synagoge en de Sint Bonifatiuskerk. Voor kinderen, ouders, begeleiders en leerkrachten een 'indrukwekkende' morgen. Kleurrijk Fryslân organiseert deze wandelingen ook voor volwassenen.



Suikerfeest: vasten in 3 religies

door Jan Bosman

Een week na het officiële Suikerfeest was er een inspirerende viering van Suikerfeest, aangeboden door Kleurrijk Fryslân en een aantal kleurrijke organisaties, waaronder Welzijn Centraal. De aanwezige waren afkomstig uit diverse religieuze en culturele groeperingen. Er werden korte inleidingen gehouden door vertegenwoordigers van islam, christendom en hindoeïsme over de betekenis van vasten in deze religies. Het joodse geloof zou er ook mooi bij passen, maar het was vrijdagavond, dan begint de joodse sabbat. De sprekers maakten duidelijk dat vasten een heilzame werking heeft voor het lichaam, de geest en de gemeenschap. En eigenlijk ook voor de samenleving. Je beleeft alles veel bewuster en besteedt ook extra aandacht aan medemensen in nood. In de islam is het vasten een periode waar men naar toe leeft en die in familiekring wordt beleefd. In het hindoeïsme is het vegetarisch eten voorgeschreven. In de vastentijd staan hindoes nog nadrukkelijker stil bij de betekenis van zuiver eten. Ook in het christelijke vasten is de vasten een loutering en wordt en door middel van vastendoosjes geld gespaard voor goede doelen. Na afloop van de vasten begint het Suikerfeest en na afloop van deze inleidingen ging de bijeenkomst over in een feestelijke ontmoeting. De deelnemers konden genieten van elkaars aanwezigheid, de goede gesprekken, de baklava, baar en uiteraard het zeer toepasselijke suikerbrood!

Binnenkort verschijnt er een kort verslagboekje van de lezingen. U kunt het bestellen via [Kleurrijk Fryslân](#).

Werkplaats Kleurrijk Fryslân

door Jan Bosman

Een impressie uit de Werkplaats Kleurrijk Fryslân van 5 september 2013.

Teksten ter overdenking over compassie.

Wat inspireert je?

Misschien verwacht je bij een werkplaats een hoop lawaai van gereedschap en drukte om dingen te maken. De werkplaats Kleurrijk Fryslân is vooral een plaats van inspiratie opdoen bij elkaar, van luisteren en van werken aan je eigen kijk op de ander, de Ander en de samenleving. Een werkplaats voor de geest en een oplaadpunt voor de ziel.

Een van de deelnemers vond zijn inspiratie de afgelopen zondag in de kerk. Hij was getroffen door een zinsnede uit het tafelgebed: "God, breng ons bijeen uit de verstrooiing in ruimte en tijd". In de schepping heeft God zich als het ware uitgestrooid in vele facetten en kleuren, getekend door onderscheid en afstand en steeds veranderend met de tijd.

Een ander had een verhaal gevonden.

In het noorden van Perzië zonk een man weg in het moeras. Alleen zijn hoofd kwam nog boven het slijk uit. Luidkeels schreeuwde hij om hulp. Al spoedig verzamelde zich een menigte bij de plek des onheils en iemand had de moed de ongelukkige te helpen.

"Geef me je hand" schreeuwde hij hem toe, "ik zal je uit het moeras trekken".

Maar de verdrinkende man bleef om hulp roepen en deed niets waardoor de ander hem eruit kon trekken.

"Geef me je hand", moedigde deze hem meermalen aan. Het antwoord was slechts een erbarmelijk geschreeuw om hulp. Toen bemoeide een andere man zich ermee. "Je ziet toch dat hij je nooit zijn hand zal geven. geef hem jouw hand, dan kun je hem redden".

En weer een ander had een mooi citaat.

Vrede is het lopen

Geluk is het lopen

Loop voor jezelf

dan loop je voor iedereen.

Een citaat vanuit Thich Nhat Hanh.

Iemand vond een mooie passage bij een geschrift van de paters van Tilburg.

Zien

Het lijkt zo eenvoudig:

Je denkt dat de mens in zijn kwetsbaarheid en gewond-zijn

vaak direct zichtbaar is als we onze ogen goed open houden.

Maar het is moeilijk goed te zien.

Vaak kijken we maar oppervlakkig

of worden we gehinderd door vooroordelen.

Je moet het willen leren

om met aandacht en eerbied naar de ander te kijken.

Vervolg werkplaats Kleurrijk Fryslân

Iemand stelde een vraag.

Het is een nobel streven om compassievol te zijn. Maar de vraag is, of ik dat kan: compassievol zijn. Is het iets wat ik kan doen of volbrengen? En als ik het kan, compassievol zijn, wat doe ik dan? Ik kan handelen naar mijn ideeën over compassie, of naar wat ik denk dat er over compassie is geschreven. Maar is handelen naar wat ik denk, vind of wil handelen vanuit compassie?

Een mooie ontmoeting, waarin we leren de passie en compassie bij elkaar te vinden.

Interessante link: [Charter for compassion](#)

Fryslân in dialoog op 5 plaatsen

door Jan Bosman



In 2013 gaat Fryslân op 5 plaatsen mee aan Nederland in Dialoog: [Leeuwarden](#), [Heerenveen](#), [Drachten](#), [Sneek](#) en [Achtkarspelen](#).

De Dag van de Dialoog is een maatschappelijk initiatief, wordt lokaal georganiseerd en heeft als doel inwoners dichter bij elkaar te brengen.

Mede-initiatiefnemer en ondersteuner van Friesland in Dialoog is [Stichting Platform levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân](#). Kleurrijk Fryslân wil een bijdrage leveren aan het optimaal functioneren van de multiculturele samenleving vanuit diverse levensbeschouwingen. Het is hierbij van belang te leren omgaan met actuele conflicten in samenlevingsverbanden ter voorkoming van escalaties en polarisaties. Hieraan kunnen dialoogmethoden een belangrijke bijdrage leveren. De week van de dialoog past daarom goed bij de doelstellingen van Kleurrijk Fryslân.

De lokale coördinatoren van Friesland in Dialoog zijn aangesloten bij het landelijke netwerk van Stichting Nederland in Dialoog. Friesland in Dialoog wil het mogelijk maken om de Dag van de Dialoog in deelnemende plaatsen en verder in de provincie tot ontwikkeling te laten komen. Door kennis en ervaring met elkaar te delen wordt het ook voor kleine plaatsen en dorpskerken eenvoudig om aan te sluiten.

De data zijn:

Leeuwarden: 5 november

Heerenveen: 6 november

Drachten: 7 november

Sneek en Achtkarspelen: 8 november

Voor meer informatie en aanmelding zie [Friesland in dialoog!](#)

Fryslân in Dialoog, wat is het?

door Jan Bosman

Op verschillende plaatsen in Fryslân vindt in de eerste week van november de Dag van De Dialoog plaats. Dit jaar in Drachten, Heerenveen, Leeuwarden, Sneek en Achtkarspelen.

Op diverse locaties in deze plaatsen staat een tafel waar je met 8 mensen in gesprek gaat over een lokaal gekozen thema. Onder begeleiding van een ervaren gespreksleider vertellen mensen over hun ervaringen en ideeën. Iedereen mag zijn of haar verhaal vertellen. Het gaat niet om wie er gelijk heeft, maar om open te staan voor andere invalshoeken, om te leren van elkaar. Daardoor kun je je visie verbreden en kan de verbinding in de samenleving groeien. Het gesprek duurt ongeveer 2 tot 2,5 uur.

Waarom meedoen?

Je ontmoet nieuwe mensen, je krijgt een bredere blik op de wereld en je leert op een andere manier met elkaar in gesprek te gaan. Het versterkt de samenwerking tussen inwoners onderling en tussen inwoners en organisaties. Hieruit kunnen nieuwe plannen ontstaan. Mensen gaan zich ook meer betrokken voelen bij elkaar, hun plaats, wijk of buurt.

Voor wie bedoeld?

Iedereen kan meedoen: jongeren, ouderen, mensen van buitenlandse afkomst, mensen met of zonder beperking, werkende en niet werkende mensen enz. Iedereen die wil weten hoe andere mensen denken over het gekozen onderwerp. Meedoen is gratis.

Ontstaan

De Dag van de Dialoog is voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. Veel mensen ergerden zich aan het vervreemden van verschillende bevolkingsgroepen. Zo worden bepaalde groepen mensen minder goed geaccepteerd in onze samenleving omdat ze een andere achtergrond, geloof



Vervolg Fryslân in Dialoog, wat is het?

of huidskleur hebben. Ergens bij horen is minder vanzelfsprekend geworden. De Dag van de Dialoog wil de eensgezindheid stimuleren en is in 2012 landelijk uitgegroeid tot 80 steden. Ook in Fryslân groeit de Dag van de Dialoog steeds verder uit.

Doet u mee?

Aanmelden kan via **Friesland in dialoog**

Parochiedag Leeuwarden

door Jan Bosman



Een goede buur - 29 september in Leeuwarden: de vreemdelingen ontvangen.

Sinds een aantal jaren huurt het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân (kortweg 'Kleurrijk Fryslân'), ruimte in het Titus Brandsma Huis. Regelmatige bezoekers kennen mensen van dit platform, zoals Piet Heemskerk, Chris Hoogland of Debra Kock. 'Kleurrijk Fryslân' heeft geregeld activiteiten gehouden in het Titus Brandsma Huis, en zelfs in de Bonifatiuskerk. Met medewerking van toenmalig pastoor Johan te Velde is er in het kader van de dag tegen racisme een Kleurrijk Vieren gehouden. Met naast de pastoor een joodse rabbi, een imam, een hindoe-pandita, een bahai en een humanist. Toch is Kleurrijk Fryslân nog niet bij alle parochianen bekend. En vaak ook zijn er weinig contacten van parochianen met moslims, hindoes en joden. Velen zijn nog vreemden voor elkaar. En soms veroordelen mensen elkaar zonder elkaar ooit te hebben ontmoet. Het is een kleine moeite om mensen met een ander geloof of met een andere huidskleur te ontmoeten, maar het lukt vaak toch niet. Hoe komt dat toch? Hoe vreemd is Kleurrijk Fryslân nog voor u?

Op de jaarlijkse ontmoetingsdag van de parochie op 29 september worden parochianen uitgenodigd om kennis te maken met mensen die zich inzetten voor Kleurrijk Fryslân. In de middag is er een heel programma rond het thema "Samen op weg in barmhartigheid". Dit naar aanleiding van de tekst van de evangelist Mattheus uit de bijbel. Het gaat daar om zeven "werken van barmhartigheid". En een mooie richtlijn daarvoor is dat we leren "zien - bewogen worden - in beweging komen". Om dat "zien" een handje te helpen zijn organisaties uitgenodigd, die een van deze zeven werken concreet uitvoeren. Uiteraard is ook Kleurrijk Fryslân uitgenodigd. Voor de parochianen een kans om kennis te maken met de mensen en activiteiten van Kleurrijk Fryslân. Voor Kleurrijk Fryslân een kans om nog

meer katholieke medehuisbewoners te leren kennen. De dag vindt plaats in de Bonifatiuskerk en begint om 11.00 uur met een eucharistieviering. De gesprekken duren van ca. 13.00 - 14.00 uur.

Nieuw in de Boekhandel

The Myth of the Muslim Tide:

Do Immigrants Threaten the West?

door Harry Prins



In een tijd van polarisatie, verdachtmakingen, samen-zwerings-theorieën, oorlog en terrorisme, is er moed voor nodig om een boek te schrijven met de titel 'The of the Muslim Tide: Do Immigrants Threaten the West?'.

De Canadese journalist Doug Sanders stelt het helder: de migratie van moslims naar het Westen is een gevolg van politieke en economische ontwikkelingen en niet van een vooropgezet plan tot verovering. Dat laatste willen veel publicisten en politici ons doen laten geloven, maar in zijn boek ontzenuwt Saunders stap voor stap de mythen over een 'islamitische overname'. Saunders vergelijkt de immigratie van moslims met de komst van Ierse katholieken en joden naar Groot-Brittannië in de 19^e eeuw. Toen gebruikten journalisten en politici dezelfde argumenten tegen de komst van deze groepen als die we nu dagelijks lezen en horen. Op basis van demografische, religieuze en sociale feiten concludeert Saunders dat er niets nieuws onder de zon is; er is geen sprake van een grotere moslimimmigratie, een hoger geboortecijfer of groeiend extremisme. Toen migranten in westerse landen arriveerden, waren het Turken, Marokkanen, Nigerianen, etc. Hun kinderen waren opeens 'moslims' die, net als hun katholieke en joodse voorgangers, bescherming zochten in hun religieuze identiteit. De uitdaging voor westerse regeringen is om de sociale en economische positie van moslims op de politieke agenda te zetten. Ook daar is...

Vervolg nieuw in de Boekhandel

moed voor nodig.

Doug Sanders, *The Myth of the Muslim Tide: Do Immigrants Threaten the West?*, ISBN 978-0-307-95117-5 (€ 15,95)

Nieuws uit Kleurrijk Fryslân

Kleurrijk vieren: twintig jaar Kleurrijk Fryslân

Het waren duistere tijden toen in 1991 anti-discriminatie-organisaties, kerken, moskeeën, mensenrechtenorganisaties en anderen de straat op gingen om te demonstreren tegen racistisch geweld in Duitsland. Bij een bomaanslag in het Duitse Hünxe, in 1991, liepen twee Libanese meisjes van vijf en negen jaar zware brandwonden op "Dat zal ons hier niet overkomen. Wij leven in vrede en dat houden we zo". Een krachtig geluid. Nog krachtiger was het vormen van een platform van deze organisaties. Een informeel overleg van religieuze en maatschappelijke organisaties, die elkaar gevonden hadden in de strijd tegen racisme en discriminatie. Na twee jaar kreeg het platform een formele status: op 21 maart 1994 was het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân een feit. Een club die gelooft dat dialoog en samenwerking van alle levensbeschouwelijke en culturele groeperingen nodig is voor een vreedzame toekomst, om te beginnen in Fryslân.

We noemden haar 'Kleurrijk Fryslân'. Het was het eerste inter-levensbeschouwelijke platform in Nederland! Op weg geholpen met steun van de provincie en inmiddels al vele jaren zonder overheidsbudget actief. Met de oprichting van Kleurrijk Fryslân werd een begin gemaakt van dialoog, kleurrijk vieren, lezingen, scholieren informeren, kleurrijke wandelingen langs kerk, moskee en synagoge, cursussen geven en nog veel meer. Volgend jaar bestaat Kleurrijk Fryslân 20 jaar. Het bestuur en de vrijwilligers hebben een gevarieerd plan in voorbereiding.

Wilt u ons helpen? Dat kan!

- Door mee te helpen met de organisatie van jubileumactiviteiten. Daarvoor kunt u contact leggen via info@kleurrijkfryslan.org.
- U kunt ons ook helpen door foto's, knipsels en andere herinneringen aan activiteiten van Kleurrijk Fryslân naar ons te mailen of op te sturen voor een overzichtstentoonstelling van 20 jaar Kleurrijk Fryslân.
- Door een financiële bijdrage op giro 3208706 van Kleurrijk Fryslân te Leeuwarden.

Alvast bedankt voor uw medewerking en/of steun en heel graag tot ziens op een van onze jubileumactiviteiten in 2014.

Sandra Roza
Voorzitter Kleurrijk Fryslân



Een vraag aan u

Onze vraag aan is deze keer:

Wat vindt u van deze vernieuwde opzet van de digitale nieuwsbrief van Kleurrijk Fryslân?

Redactie

Jan Bosman
Gaby van Binsbergen
Sandra Roza

Foto's

Melda Wibawa, Solidair Friesland, Kleurrijk Fryslân.

Vormgeving

Sandra Roza

Heeft u kopij voor deze nieuwsbrief, dan graag mailen naar: Sandra

