



Bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale dag van de Vrede Thema “Act for Peace”



Zaterdag 21 september 2013
van 18.30 – 21.30 uur

in de

Sint Martinuskerk
Singel 62
8601 AL Sneek



Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslân
Bonifatiusplein 21 b
8911 JT Leeuwarden
Tel: 058-2998905
Info@kleurrijkfryslan.org
www.kleurrijkfryslan.org
giro 32.08.706 t.n.v. Kleurrijk Fryslân te Leeuwarden
KvK nr.: 01093819



Programma bijeenkomst Kleurrijk Vieren op 21-09-2013

De Internationale dag van de vrede met als thema 'Act for Peace'
in de Sint Martinuskerk aan de Singel 62 in Sneek



1. Inloop van 18.30 – 19.00 uur met Pluskoor
2. Opening, welkom, inleiding en opzet van de bijeenkomst door Sandra Roza, voorzitter van Kleurrijk Fryslân
3. Het Pluskoor
4. Interactieve gedachtewisseling tussen Christendom, Soefisme en Boeddhisme
5. Moment van stilte, wordt aangekondigd en afgesloten met een belletje
6. Het Pluskoor
7. Interactie publiek onderling in groepjes per kleur over "Wat versta je onder vrede?"
8. Gastspreker Marga Claus vertelt een levensverhaal en beantwoord eventuele vragen
9. Moment van stilte, wordt aangekondigd en afgesloten met een belletje
10. Het Pluskoor
11. Interactieve gedachtewisseling tussen Islam en Jodendom
12. Moment van stilte, wordt aangekondigd en afgesloten met een belletje
13. Het Pluskoor
14. Interactieve gedachtewisseling tussen Humanisme en Hindoeïsme
15. Moment van stilte, wordt aangekondigd en afgesloten met een belletje
16. Het Pluskoor
17. Alle medewerkers worden bedankt en een ieder draagt de eigen spreuk voor
18. Het Pluskoor, ondertussen collecte op Boeddhistische wijze en uitdelen presentje
19. Afsluiting door Sandra Roza
20. Met z'n allen naar buiten om de vredesballonnen op te laten
21. Het Pluskoor en ondertussen napraten met de voorgangers, vrijwilligers en aanwezigen onder het genot van een multicultureel vegetarisch hapje en een drankje.



Met medewerking vanuit:

Christendom: Pastoor drs. Peter van der Weide,
Sint Martinuskerk Sneek

Soefisme: Leo Fober, Soefi Centrum Friesland
Boeddhisme: Nettie Groeneveld, Dharmahuis
Leeuwarden

Islam: Ömer Kaya, Islamitische gemeenschap

Jodendom: Drs. Joshua Pos, Joods Filosoof, lid van de
Kehilla van Amsterdam

Humanisme: Hans ten Houten, Humanistisch Verbond
Fryslân

Hindoeïsme: Pandita Bea Ramai, Hindoevereniging Arya
Samaadj Leeuwarden

Met:

- ✓ Verschillende Heilige boeken, Heilige Geschriften en Manifest
- ✓ Kleurrijke waaier van traditie en cultuur
- ✓ Edith Leentvaar op de keyboard en viool
- ✓ Theo Heerdt op het orgel
- ✓ Het Pluskoor onder leiding van Loes Lammers
- ✓ Gastspreker Marga Claus, docent en levensverhalenschrijver

Welkomstwoord en inleiding op het thema door Sandra Roza, Voorzitter Kleurrijk Fryslân

Goedenavond allemaal en welkom namens Kleurrijk Fryslân bij de bijeenkomst van “Kleurrijk Vieren” op de Internationale dag van de Vrede met als thema “Act for Peace” in deze prachtige kerk. Ik was in de gelukkige omstandigheid om de kerk eerder te bekijken, werkelijk een schitterende kerk. Ik wil dan ook namens ons allen de Sint Martinuskerk, en in het bijzonder Drs. Pastoor Peter van der Weide, dan ook hartelijk danken voor deze kleurrijke ontmoeting in Sneek. En fijn, dat u allen gehoor heeft gegeven aan deze uitnodiging.

Tijdens de inloop heeft u al kunnen genieten van mooie muziek van Edith Leentvaar en zang van het Pluskoor onder leiding van Loes Lammers. Zij zullen gedurende het programma nog een aantal keren de muzikale intermezzo verzorgen.

Als gastvrouw ga ik u door het programma heen begeleiden. In het programma die u bij binnenkomst heeft ontvangen, kunt u ook zien hoe deze avond zal verlopen.

Dan nu een korte inleiding op het thema van vanavond.

Voorheen één keer per jaar en sinds twee jaar 2 keer per jaar organiseert Kleurrijk Fryslân een bijeenkomst “Kleurrijk Vieren”, te weten op 21 maart, de Internationale dag tegen Racisme en Discriminatie en op 21 september, de Internationale Dag van de Vrede.

Via de media heeft u het misschien kunnen volgen, dat Jörgen Raymann dit jaar wederom de Minister van Vrede is. Jörgen Raymann (1966) is cabaretier, televisiepresentator en motivational speaker. Tijdens zijn ambt wil hij verschillende groepen in de samenleving laten zien hoe belangrijk vrede is en waarom gewapende conflicten moeten stoppen. Over zijn rol als Minister van Vrede zegt hij het volgende: “Het is een prachtige functie die mij de kans geeft mijn ideologie te verspreiden: die van een solidaire wereld waarin we op een prettige manier met elkaar omgaan. In wezen verschillen we niet veel van elkaar, we willen tenslotte allemaal vredig samenleven en goed voor onze kinderen zorgen.” Als belangrijkste taak ziet hij het herkennen en opzoeken van bronnen van conflict in eigen land: “Ik wil mensen bij elkaar brengen die elkaar normaal gesproken niet zo snel opzoeken.” En dat is precies wat wij als Kleurrijk Fryslân ook doen.

Vandaag vragen we aandacht voor moedige vredesactivisten in binnen- en buitenland en geven we bijzondere aandacht aan Syrië. Bijvoorbeeld voor de mensen achter de clandestiene verzetskrant uit Deraya, die met hun krant mediaberichtgeving willen verbeteren. Of het actiecentrum in Khan Esh-Sheh, een vluchtelingenkamp waar bewoners bemiddelen om de toegenomen spanning tussen verschillende groepen te beperken.

Ondanks het geweld en de oorlog zijn er in Syrië dagelijks talloze dappere mensen op een vreedzame manier actief. De discussie over het gebruik van chemische wapens in de oorlog in Syrië, heeft de vraag opgeroepen of er nu door westerse landen moet worden ingegrepen. Een moeilijke en bevreemdende discussie, want na meer dan 100.000 doden is het duidelijk dat de Syrische bevolking al twee jaar lang niet beschermd wordt. Act for Peace, dat is wat vredesactivisten in Syrië zeggen. En hoe kun je dat beter doen dan naar deze bijeenkomst te komen en je steun te betuigen. De vredesactivisten willen dat iedereen in Syrië, ongeacht geloof of afkomst, elkaar respecteert zodat er een nieuw en vreedzaam Syrië kan ontstaan.

Gastspreekster Marga Claus, docente en levensverhalenschrijfster, zal verder op in het programma haar gedachten ook met u delen.

Voorgangers en vrijwilligers uit verschillende religies en levensbeschouwingen hebben voor u met veel plezier een programma voorbereid onder de eerder genoemde thema ‘**Act for Peace**’.

Het doel van deze kleurrijke bijeenkomst is om van elkaar te leren, ervaringen en gedachten uit te wisselen en te kijken hoe het empathisch vermogen bij elkaar weer aangewakkerd kan worden.

Kleurrijk Fryslân wil hiermee een waardevol signaal uit laten gaan in een tijd, waarin er soms weinig voor nodig lijkt om mensen en groeperingen tegen elkaar op te zetten.

Vanuit deze plaats wens ik u samen met ons een kleurrijke bijeenkomst toe.

Alle gedachtewisselingen tijdens de bijeenkomst Kleurrijk Vieren op de Internationale Dag van de Vrede met als thema "Act for Peace" in de Sint Martinuskerk in Sneek.

Christendom door Pastoor drs. Peter van der Weide

GEBED VAN ST. FRANCISCUS

Heer, maak mij een instrument van uw vrede.
Waar haat het hart verscheurt,
laat mij liefde brengen.
Waar wordt beschuldigd,
laat mij vergeving schenken.
Waar verdeeldheid mensen van elkaar vervreemdt,
laat mij eenheid stichten.
Waar twijfel knaagt,
laat me geloof brengen.
Waar twijfel heerst,
laat me waarheid uitdragen.
Waar wanhoop tot vertwijfeling voert,
laat me hoop doen herleven.
Waar droefenis neerslachtig maakt,
laat me vreugde brengen.
Waar duisternis het zicht beneemt,
laat me licht ontsteken.
Maak dat wij niet zozeer zoeken
om getroost te worden, als wel om te troosten.
Om begrepen te worden als wel om te begrijpen.
Om bemind te worden als wel om te beminnen.
Want wij ontvangen door te geven.
Wij vinden door onszelf te verliezen.
Wij krijgen vergeving door vergeving te schenken
en wij worden tot eeuwig leven geboren
door te sterven.
Amen.

St. Franciscus van Assisi
(1182-1226)

Soefisme door Leo Fober

"Act for Peace": vrede is doen! Je moet dus handelen om vrede te bewerkstelligen.

Dat "doen" heeft vooral betrekking op ons denken en handelen in het dagelijks leven. Het is hier dat we kunnen leren hoe vrede te bewerkstelligen. Allereerst bij en in onszelf en vervolgens in onze directe omgeving. En dit kan groeien. Een steeds groter wordende cirkel. Inayat Khan, de stichter van het Westers Soefisme zegt het als volgt: "Wij houden niet van oorlog en onrust, wij willen alleen harmonie. Toch is het zo, dat voor vrede oorlog noodzakelijk is. Deze oorlog hebben wij met onszelf te voeren. We moeten eerst vrede verwerven in onszelf, voordat we over vrede kunnen spreken in de wereld."

Inayat Khan, de stichter van het Universeel Soefisme, zegt hierover onder andere het volgende: "Het is niet makkelijk om te leren, en na het leren, te beoefenen hoe men in harmonie en vrede in de wereld leeft. Het verlangen van iedereen in de wereld is om alles te bezitten wat hij wenst, of

het nu aan hem toebehoort of aan iemand anders. Hij wil dat alle dingen in stand blijven als zij nuttig voor hem zijn, hij wil dat allen die hem lief en nabij zijn dicht bij hem blijven; alles wat hij niet wenst te zien moet uit de stad gebannen worden, en tegelijk moet zelfs de hele natuur werken om hem te beloven, de koude moet niet sterker zijn dan hij wil, de hitte moet niet over zijn wens heengaan, de regen moet hem gehoorzamen, pijn moet niet dicht naderen. Er moet niets moeilijks in het leven zijn en alle dingen en mensen moeten volmaakt zijn in de volmaaktheid van God; iedereen moet handelen in het leven zoals hij het wenst, alleen hij moet de ingenieur zijn en alle anderen zijn machines. Zij moeten allen het uithoudingsvermogen hebben dat hij van hen vraagt, en tegelijk moeten ze allen zo gevoelig zijn als hij van hen verlangt. Niemand dient te bewegen tegen zijn verlangen in, zelfs geen vogel mag in de lucht vliegen, noch een blad wapperen - alles onder zijn bevel, hij alleen dient te leven en alle anderen moeten leven, maar onder hem. Over deze houding spreek ik niet van één iemand in de wereld, maar van ieder individu. De wereld is een plaats waar ieder individu de koning wenst te zijn: zo veel koningen en maar één koninkrijk, en de hele tragedie van het leven komt op rekening hiervan." Ik denk dat een mens alleen maar in vrede kan leven als de ander in vrede kan leven. Je moet dus in jezelf zoeken (de strijd aangaan) om te ontdekken hoe je het leven in vrede van de ander beperkt, verstoort, belemmert, onmogelijk maakt, e.d., om vervolgens aan de ander de ruimte te geven om in vrede te kunnen leven. Vrede is niet iets wat je kunt nemen. Je geeft dat aan elkaar!

Boeddhisme door Nettie Groeneveld

Uit: Pema Chödrön: Bevrijd jezelf van angsten en oude gewoonten.

Zij zegt dat: *Werken aan onszelf, waardoor wij ons bewuster worden van de werking van onze eigen geest, zou weleens de enige manier kunnen zijn die een oplossing biedt voor het welzijn van alle levende wezens en het overleven van de aarde zelf.*

Ik begrijp het zo: Leer de werking van de geest zien. Begin daar.

In het boeddhisme staat de spirituele beoefening, meditatie, daarom op een belangrijke plaats.

Chodron schrijft hierover:

Voor veel mensen staat spirituele beoefening voor een manier om tot ontspanning en gemoedsrust te komen. We zoeken rust en eenduidigheid, en wie kan ons dat kwalijk nemen gezien onze hectische, gestreste manier van leven? Toch is het vandaag de dag onze verantwoordelijkheid om verder te kijken. Als spirituele beoefening ontspant en gemoedsrust brengt is dat geweldig, maar helpt deze persoonlijke voldoening ons om ons te richten wat er in de wereld gaande is? De belangrijkste vraag is: draagt deze manier van leven bij aan de toenemende agressie en ik-gerichtheid, of voegen we iets van gezond verstand toe, wat in onze tijd broodnodig is?

Ze schrijft verder:

Velen van ons zijn uiterst bezorgd over de situatie in de wereld. Ik weet dat mensen oprecht hopen dat dingen veranderen en dat alle levende wezens bevrijd worden van lijden. Maar laten we eerlijk zijn: hebben we enig idee hoe we deze ambitie in ons eigen leven in praktijk kunnen brengen? Weten wij wel hoe onze eigen woorden en daden lijden kunnen veroorzaken? En zelfs als we zien dat we er een puinhoop van maken, weten we dan hoe we hiermee kunnen stoppen? Dit zijn altijd al heel belangrijke vragen geweest, maar vandaag de dag helemaal. In deze tijd omvat bevrijding van onszelf meer dan ons eigen geluk. Werken aan onszelf, waardoor wij ons bewuster worden van de werking van onze eigen geest, zou weleens de enige manier kunnen zijn die een oplossing biedt voor het welzijn van alle levende wezens en het overleven van de aarde zelf.

Islam door Ömer Kaya

De Koran stelt dat God in het hiernamaals sommige mensen groet met het woord 'selaar', dat vrede betekent. Dit is een teken dat de relatie van een mens met God op vrede rust. Op deze manier toont God Zijn liefde voor een mens die gelooft in de liefde. En wij herinneren u graag aan die grootste groet en betuigen ons respect aan u en aan een ieder.

"Vrede zij met u!"

"Selam aleykum!"

Jodendom door drs. Filosoof Joshua Pos

Shalom.

Het woord shalom betekent: vrede.

Als wij elkaar begroeten zeggen we: Shalom.

Wij wensen elkaar dus vrede toe.

Maar wat is vrede? Het ontbreken van oorlog of ander soort geweld?

Waarom vrede uit de negatie definiëren? We kunnen toch wel beter.

Vrede is: in harmonie samen-zijn.

Zoals nu tijdens het Loofhuttenfeest we Loelav zwaaien, met een boeket van mirretakken beekwilgtakken palmtakken en etrog, een citrusvrucht, om de verdeeldheid van het joodse volk toch harmonisch met elkaar te laten omgaan, zo kunnen we de loelav zwaaien om alle mensen in harmonie met elkaar om te laten gaan.

Maar wat is dan harmonie?

Harmonie is elkaars opvattingen accepteren zonder daar op- of aanmerkingen over te maken.

De ander is anders omdat het de ander is.

Natuurlijk is hij/zij niet als ik, want ik ben uniek in mijn zijn.

Net zoals de ander uniek is in zijn/haar zijn.

Als we dat zouden kunnen bereiken, en we zouden kunnen samenleven met de onderlinge diversiteiten, dan is de vrede nabij.....

De vrede is dan deelbaar als wij onze innerlijke vrede bereiken en het kenbaar kan maken aan de ander.

Laten wij de vrede niet buiten ons leggen, maar ontdekken en beleven in ons-zelf, onze relaties onze wereld.

We bidden niet voor de vrede, maar laat ons bidden dat wij een bijdrage mogen leveren aan de vrede.

Zoals dat nu helaas bitter noodzakelijk is in het midden oosten, in Syrië in het bijzonder.

Ik zing nu het half kadisch voor de zielen die ons voor gingen in de bundel des levens.

Humanisme door Hans ten Houten

Volgens de meeste humanisten zou een levensovertuiging – ook in de vorm van religie of godsdienst – niet meer dan een persoonlijke beleving mogen vormen die desgewenst gezamenlijk met mensen met vergelijkbare overtuigingen in een tempel, een sjoel, een kerk of een moskee wordt beleefd. Zodra mensen hun levensovertuiging een grotere betekenis geven dan een persoonlijke beleving, kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, die leidt tot groepsconflicten en oorlogen. Zeker wanneer deze mensen extreme interpretaties van hun levensovertuiging fanatiek gaan verkondigen aan elkaar en aan anderen en dan samen hun extreme standpunten gaan opleggen aan andersdenkenden. Zie de vele voorbeelden uit verleden en heden, uit gebieden nabij en verder weg: zie katholieken en protestanten tijdens de Middeleeuwen in Europa en tot

voor kort nog steeds in Noord-Ierland, maar ook boeddhisten en moslims in Birma, moslims en hindoes in India, moslims en christenen in vele Arabische gebieden, joden en Arabieren in en om Israël, soennieten en sjiieten in Irak, Arabische emiraten en Syrië. In Syrië zijn er zelfs groepen van verschillende 'soorten' soennieten die elkaar het leven zuur maken of elkaars leven beëindigen. Dat mensen er zoveel verschillende religies en godsdiensten op nahouden en steeds weer andere interpretaties bedenken is voor de meeste humanisten een bewijs dat er geen goden zijn of god is. Helemaal tragisch vind ik het dat sommige mensen met hun geloofsinterpretatie menen dat zij macht over anderen mogen uitoefenen.

Nadelige effecten ten gevolge van conflicten en oorlogen werken generaties lang door, of het nu schade van psychische en sociale aard is, of schade van ecologische en economische aard is. Denk aan de verschrikkingen die individuele mensen bij een bombardement of beschieting meemaken, de sociale ontwrichting in en om oorlogsgebieden, de gifgastanks uit de eerste wereldoorlog die nog steeds in boten in de Noordzee liggen, de onontplofte vliegtuigbommen uit de tweede wereldoorlog die nog steeds gevonden worden, de landmijnen die nog in vele gebieden op aarde verstoppt liggen, de vuurwapens – al dan niet zogenoemd automatisch, alsof er geen mens aan te pas komt – die vrijwel over de hele aarde zijn verspreid, de drones waarmee duizenden mensen – vaak zelfs onschuldige vrouwen en kinderen – worden geëxecuteerd.

En zo kan ik nog uren doorgaan.

Act for Peace. Doe iets (meer) voor vrede!

Voor nu geldt: help de helpers, zoals mensen van UNICEF, UNHCR, Rode Kruis en Artsen zonder Grenzen, die o.a. ruim twee miljoen vluchtelingen, onder wie één miljoen kinderen, helpen in de landen rond of nabij Syrië.

Voor de nabije toekomst geldt: geef mensen, jong en oud, breed onderwijs en leer ze vooral zelf na te denken en samen te leven.

Daarom: leer mensen, jong en oud, naar elkaar te luisteren, zich in anderen in te leven en leer ze met elkaar te praten; leer ze compassie, inlevingsvermogen, verdraagzaamheid en verantwoordelijkheid ten opzichte van zichzelf, hun medemensen en andere levende wezens; leer mensen, jong en oud, samenwerken en delen.

Hindoeïsme door Pandita Bea Ramai

Vandaag zijn wij in deze Sint Martinuskerk samengekomen voor deze bijeenkomst Kleurrijk Vieren. Het thema "act for peace" zag ik vertaald als "handeling voor vrede" en als "vredeswerk, vredesbesluit". Act wordt ook uitgelegd als "acteren, zich voordoen en gedragen als, komediespelen". Het mag duidelijk zijn, dat wij dit laatste zeker niet bedoelen met "act for peace". Daarvoor is het een te serieuze zaak. Gebeurtenissen in de wereld komen dagelijks via tv, internet en radio héél dichtbij. Helaas is medemenselijkheid en respect voor elkaar, ver te zoeken.

Wij zien dat vrede een "brandend" thema is geworden. Syrië is zo'n schrijnend voorbeeld.

Vrij zijn is onafhankelijk zijn van de macht of wil van een ander.

In ons leven is vrijheid één van de belangrijkste waarden.

Daarom staan wij achter en steunen wij de moedige vredesactivisten over de gehele wereld.

Geloof in de kracht van God, die ons mensen kracht geeft!

En werk aan vrede in onszelf, met de ander, tot vrede in de wereld.

Dan kunnen wij geïnspireerd door dat geloof samen verder!

Volgens het Hindoeïsme moet ieder mens volgens zijn eigen godsdienst en overtuiging zijn plicht doen. Het Hindoeïsme heeft daarom ook nooit zending of bekering gekend.

Want, zegt het Hindoeïsme wanneer de mens zijn eigen godsdienst verlaat voor een ander zonder zijn innerlijke natuur met Dharm in overeenstemming te brengen, komt hij in conflict met de wezenlijke in zichzelf.

De kleinzoon van Chandragupta, de beroemde keizer Ashoka, liet in alle delen van zijn rijk godsdienstige teksten in de plaatselijke taal in rotsblokken beitelen. Iedereen in zijn rijk moest de waarde van Dharm kunnen begrijpen. Vele van deze teksten zijn nog teruggevonden, één ervan luidt: 'Deze godsdienstige inscriptie is in deze rots gebeiteld opdat onze zonen en kleinzonen niet zullen denken dat nieuwe veroveringen noodzakelijk zijn. Zij moeten niet denken dat een verovering met het zwaard verdient 'verovering' te heten. Dit soort verovering door het zwaard is geen werkelijke overwinning. De ware overwinning wordt alleen door Dharm bereikt en heeft een blijvende waarde zowel in deze wereld als in de volgende.'

Deze eeuwige schatten van Dharm worden niet alleen getoond door wijzen en zieners, maar ook door machtige keizers en koningen.

Ook in onze tijd heeft een groot man de kracht van Dharm aan de wereld getoond. De kracht van Dharm werd in onze tijd aan de wereld getoond door b.v. Mahatma Gandhi (1869-1948).

Hij leerde zijn volgelingen de Engelse overheersers als mens niet te haten. Wat hij bestreed was hun overheersing. Gandhi's strijdmethode met geweldloosheid (ahimsa) kwam hierop neer: 'het kwade door het goede, de haat door liefde te overwinnen.' Ook Boeddha en Christus richtten zich met deze boodschap tot de mensheid. Deze geweldloosheid is niet passief maar een activiteit op het hoogste niveau. Met geen ander wapen dan Dharm leidde Mahatma Gandhi India weer naar vrijheid en onafhankelijkheid.

Volgens het Hindoeïsme worden alle daden van de mens, zowel uiterlijk als innerlijk beheerst door Dharm. Dharm is het principe van eenheid, waarheid, rechtvaardigheid en plicht. Dharm is niet statisch maar dynamisch. Het werkt onverstoort en foutloos, is zeer flexibel en allesomvattend. Daarom is de Hindoe in het algemeen verdraagzaam; Dharm is de reden van zijn verdraagzaamheid.

Lokah Samastah, mantra voor wereldvrede

लोकः समास्थ सुखिनो भवन्तु
ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः ॐ

LOKAHA SAMASTAH
SUKHINO BHAVANTU
OM SHANTI SHANTI SHANTI OM

“May all beings be happy.
May all my thoughts, words and actions
contribute in some way to the happiness of all beings.”

Mogen alle wezens gelukkig zijn.
Moge al mijn gedachten, woorden en acties
op enige manier bijdragen aan het geluk van alle wezen.

moge er vrede zijn voor alles en iedereen.
Moge we ons verenigen in deze pure intentie
voor vrede en geluk van alle wezen in alle werelden.



Samen met het “Pluskoor” onder leiding van Loes Lammers met begeleiding van Edith Leentvaar op de keyboard en viool en Theo Heerdt op het orgel zingen we door het gehele programma de volgende liederen:

- Religieus gevoel
- Ruimte
- Vrede maak je niet alleen
- Een beetje betere wereld
- De wereld dat zijn wij
- Love changes everything
- Perhaps love
- An Irish blessing
- You can count on me
- I have a dream
- Carriers of the light
- Love shine a light
- Look at the world

Afsluiting door Sandra Roza

We hopen dat u vanavond geïnspireerd bent, tot nieuwe inzichten bent gekomen en dit gedachtegoed met ons deelt. Kleurrijk Fryslân zou het erg op prijs stellen, als u uw ervaringen van deze bijzondere ontmoeting met anderen uit uw omgeving zou willen delen, om deze beweging gaande te houden. Misschien kunt u met ondersteuning van Kleurrijk Fryslân ook een vergelijkbare bijeenkomst houden in uw omgeving. Kleurrijk Fryslân juicht dit alleen maar toe.

Nu eerst met elkaar de ballonnen voor de vrede oplaten, dan met elkaar napraten onder het genot van een multiculturele hapje en een drankje. De hapjes van vanavond zijn gemaakt door een goede vriendin Ettie Isidora – Bethlehem en haar familie. Namens Kleurrijk Fryslân wil ik haar en haar familie dan ook hartelijk danken voor hun hulp. Voor daarna wens ik u nu alvast een goede reis naar huis en graag tot een volgende ontmoeting. Vrede zij met u.

